



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ



Γιαννόπουλος Γιάννος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

Υποψήφιος βουλευτής β' Αθηνών

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1986 και μεγάλωσα στο Μαρούσι. Αφού αποφοίτησα από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, σπούδασα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ως φοιτητής συμμετείχα στις συλλογικές διαδικασίες και τα όργανα του φοιτητικού κινήματος, καθώς και στα -καταργημένα σήμερα- όργανα συνδιοίκησης του πανεπιστημίου, με αποκορύφωμα τις κινητοποιήσεις του 2006-2007 ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος. Την ίδια περίοδο οργανώθηκα στη Νεολαία Συνασπισμού, και υπήρξα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και της Γραμματείας της. Πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Υπολογιστική Μηχανική στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου έζησα και τα δύο πρώτα χρόνια της κρίσης. Ολοκλήρωσα με υποτροφία τις σπουδές μου, και αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, αντίθετα από το ρεύμα της μαζικής μετανάστευσης των νέων επιστημόνων.

Σήμερα εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρία παραγωγής λογισμικού υπολογιστών, έχοντας ενεργό συνδικαλιστική δράση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, του οποίου της Κεντρικής Αντιπροσωπείας είμαι μέλος και στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.

Η συμμετοχή μου στα κινήματα εμπνέεται και από την υποχρέωση να αγωνίζομαι και για όσους νέους δεν στάθηκαν το ίδιο τυχεροί ώστε να μείνουν στην Ελλάδα.

Είμαι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.

Συνάδελφε,

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου μας δίνεται μία μοναδική ευκαιρία.

Η ευκαιρία όλοι εμείς οι Μηχανικοί να συμβάλουμε στην αντιστροφή της πορείας των τελευταίων ετών, ξεκινώντας μια πορεία Ανατροπής και Ελπίδας.

Τα προηγούμενα 5 χρόνια σταθήκαμε σχεδόν βουβοί μπροστά στην ισοπέδωση του επαγγέλματος μας, την εξαθλίωση και την ύφεση.

Οι κυβερνήσεις των τελευταίων 5 χρόνων προσπάθησαν με κάθε τρόπο να χτυπήσουν τους μηχανικούς ένα από τα πιο παραγωγικά κομμάτια την ελληνικής κοινωνίας. Μας μιλούσαν για ανάπτυξη και επενδύσεις και εμείς βιώναμε την ύφεση, την ανεργία, το ανελέητο κυνηγητό από ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, την οικονομική μετανάστευση, την αναστολή πληρωμών του δημοσίου και την σταδιακή ισοπέδωση του επαγγέλματος.

Από μηχανικοί γίναμε φοροεισπράκτορες, από επιστήμονες γίναμε γυρολόγοι των αυθαιρέτων και των ενεργειακών πιστοποιητικών. Βρεθήκαμε απέναντι σε νόμους που καταστρέφουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία: την εκποίηση του Ελληνικού, τους πρόσφατους νόμους για τους αιγιαλούς και τα δάση, τον μηδενισμό των δημοσίων επενδύσεων και την δρομολόγηση όλων των πόρων του ΕΣΠΑ στους 5 μεγάλους αυτοκινητόδρομους, την καταστροφή και υποβάθμιση των υποδομών της χώρας.

Μέσα σε αυτό το τοπίο ύφεσης και απόγνωσης βρεθήκαμε απέναντι στην κυβέρνηση στην προσπάθεια της να αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 20-30 % στους μηχανικούς. Παλέψαμε με το κίνημα των μηχανικών, τα σωματεία του κλάδου και την Ανοιχτή Συνέλευση, για την οικονομική μας επιβίωση για να μην ισχύσουν οι αυξήσεις, για φαρμακευτική περίθαλψη για όλους, για ταμείο ανεργίας και στήριξη των άνεργων και υποαποσχολούμενων μηχανικών.

Καταγγείλαμε την λεηλασία του αποθεματικού του ταμείου μας μέσω την αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους με το PSI και ζητάμε να αποδοθούν άμεσα ευθύνες. Καταγγείλαμε τα προγράμματα "voucher" για μηχανικούς ως απαράδεκτο μηχανισμό φτηνής εργασίας και πλουτισμό των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ο Σύριζα δεν έρχεται απλώς να διαχειριστεί το κράτος, αλλά μαζί με την κοινωνία να κάνει τομές στη λειτουργία του και να μας δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε αξιοπρεπώς από την δημιουργική μας εργασία.

Οι νέοι μηχανικοί αρνούμαστε την μοίρα που μας έχουν προδιαγράψει ως γενιά.

Σε αυτές τις εκλογές βλέπουμε μια δυνατότητα.

Τη δυνατότητα μας να ζήσουμε αξιοπρεπώς ως γενιά και να μην κλείνονται οι νέοι άνθρωποι ούτε στο παιδικό δωμάτιο, ούτε σε μονά δωμάτια του ευρωπαϊκού βορρά.

Τέρμα πια η αδιέξοδη λιτότητα και ο τρόμος.

Επανεκκίνηση της οικονομίας, στήριξη συνεταιριστικών εγχειρημάτων, δίκαιη φορολόγηση και αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών οφειλών, σταθερές εργασιακές σχέσεις και αξιοπρέπεια στην εργασία των μηχανικών.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα διανοίξει τεράστιες δυνατότητες για τον κοινωνικό μετασχηματισμό και μια νέα προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης στην πορεία ανοικοδόμησης της κοινωνίας.