



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ



Εύη Καρακώστα
Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος

Υποψήφια βουλευτής Β' Πειραιά

Γεννήθηκε και ζει στο Κερατσίνι. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης και στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή. Είναι μητέρα δυο παιδιών. Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Γεωργίου. Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για την περίοδο 1985-1986. Επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης "Ανθρώπινη Πόλη" και υποψήφια Δήμαρχος στο Κερατσίνι. Δημοτική Σύμβουλος από το 1990 έως το 2000. Υποψήφια Νομάρχης Πειραιά με επικεφαλής τον Μανώλη

Γλέζο και Νομαρχιακή Σύμβουλος από το 2002 έως το 2010. Υποψήφια Βουλευτής στη Β' Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2009 και το 2012. Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού του ΤΕΕ. Η Εύη έγινε γνωστή στην Α' και Β' Περιφέρεια Πειραιά από τους αγώνες της για την ματαίωση της εκποίησης της μαρίνας της Ζέας, για την ανάληψη της ευθύνης των μεγάλων διαδημοτικών χώρων Αθήνας και Πειραιά από την Υπερνομαρχία, για την προστασία του υδάτινου δυναμικού, αλλά και για τη δημιουργία δημόσιων χώρων πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού αντί της ιδιωτικής εκμετάλλευσης σε χώρους όπως τα οικόπεδα της ΧΡΩΠΕΙ, τα Λιπάσματα, τα προσφυγικά του Αιγάλεω και οι αρχαιολογικοί χώροι του Πειραιά.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές πλήττουν συνολικά το Λαό και επιβεβαιώνεται ότι οι εργάτες του χεριού και του πνεύματος, με κοινούς αγώνες, θα απελευθερωθούν απ' την εκμετάλλευση.

Οι πολιτικές των μνημονίων, των εφαρμοστικών νόμων, των απολύσεων, της υποβάθμισης μισθών και συντάξεων, των κεφαλικών φόρων και χαρατσιών, του κλεισίματος των επιχειρήσεων, της απαξίωσης της κοινωνικής ασφάλισης δεν σώζουν ούτε τη χώρα απ' τη χρεοκοπία ούτε μειώνουν το δημόσιο χρέος.

Αντίθετα, οδηγούν τη χώρα και το λαό σε αδιέξοδα, βαθαινούν την οικονομική κρίση, τη μεταλλάσσουν σε κοινωνική, καταστρέφουν και οδηγούν σε φτωχοποίηση την εργατική και μεσαία τάξη, μετατρέπουν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας σε ψυχρή εφεδρεία και τη νεότερη γενιά επιστημόνων την καταδικάζουν σε μεταναστευτικό φθινό προΐόν στις αγορές της Μέρκελ.

Ιδιαίτερα για το τεχνικό επιστημονικό προσωπικό διαγράφεται ένα αβέβαιο μέλλον, τόσο επαγγελματικά όσο και κοινωνικοασφαλιστικά. Το επιστημονικό προϊόν της εργασίας απαξιώνεται και το ανθρωποδυναμικό που το παράγει καταδικάζεται ή στην ανεργία ή στον απόλυτο μισθολογικό ευτελισμό, με ταυτόχρονη αδυναμία κάλυψης ακόμη και της κοινωνικής τους ασφάλισης. Οι κοινωνίες απαξιώνονται και καταδικάζονται να ζουν σε απάνθρωπα περιβάλλοντα, υποβαθμισμένες πόλεις, αποξενωμένους αιγιαλούς και υπερπροσβεβλημένες θάλασσες, λίμνες, ποταμούς, αποψιλωμένα δάση και βουνά. Όλα φιλέτα φθηνής εκχώρισης στους ντόπιους και ξένους «επενδυτές».

Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο ΟΧΙ. Δεν πάει άλλο.

Οι τεχνικοί επιστήμονες με αυτογνωσία και αποφασιστικότητα στηρίζουμε ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία του Λαού και ταυτόχρονα προτείνουμε:

Ανθρωπογενές περιβάλλον, αειφόρο ανάπτυξη, ανθρωποκεντρικές επενδύσεις, δημιουργία καθαρών θέσεων εργασίας, ανάπτυξη δημοσίου προγράμματος επενδύσεων, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, κατάργηση των χαρατσιών, προάσπιση της κοινωνικής ασφάλισης.

Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ με το λαό για το λαό