



**Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**

Υποψήφια Βουλευτής Νομού Δράμας.

Γεννήθηκε το 1965 στη Δράμα, όπου και μεγάλωσε.

Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ (Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (MSc – Ανάλυση, Σχεδιασμός και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Executive MBA – Διοίκηση Επιχειρήσεων).

Εργάστηκε ως ανεξάρτητη εμπειρογνώμων στον ιδιωτικό τομέα (1991-95), τραπεζικό στέλεχος (Alpha Bank, 1995-99), και σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας σε θέματα τεχνολογιών αιχμής, επικοινωνιών και πληροφορικής (1999- 2000). Το 2000 προσελήφθη, μετά από εξετάσεις ΑΣΕΠ, ως Ειδική Επιστήμων Πληροφορικής στη Γεν. Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών.

Το 2002 και το 2006 εκλέχθηκε Νομαρχιακή Σύμβουλος Αθηνών με την πετυχημένη ομάδα του Γιάννη Σγουρού. Διετέλεσε Αντινομάρχης Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και τη διετία 2008-2009 Αναπληρωτής Νομάρχης Αθηνών.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εκλέχθηκε Βουλευτής Δράμας – η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα αυτό στην ιστορία του νομού.

Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Είναι έγγαμη και μητέρα μιας κόρης.

Κάποιοι σέρνουν τη χώρα άρον-άρον σε εκλογές, παρά το πνεύμα του Συντάγματος και παρά τη θέληση των πολιτών. Είναι πρόθυμοι να γκρεμίσουν πέντε χρόνια προσπαθειών με το έτσι θέλω. Παίζουν με την πατρίδα για να ικανοποιήσουν τις ιδεοληψίες τους.

Κάποιοι ετοιμάζονται να παίξουν το μέλλον των παιδιών μας σε μια ζαριά!

Η προσπάθεια δεν έχει τίποτε το συναρπαστικό, ούτε παράγει θεαματικά αποτελέσματα απ' τη μια μέρα στην άλλη. Για να δώσει καρπούς, πρέπει να πάει μέχρι τέλους. Η οργή, όσο κι αν είναι δικαιολογημένη, δεν είναι λύση. Η ελπίδα, όσο κι αν ανακουφίζει τον πόνο, δεν απομακρύνει τον κίνδυνο.

Μπορούμε και πρέπει να ολοκληρώσουμε την εθνική προσπάθεια!

Η πειθαρχημένη, η συστηματική επιδίωξη των συμφερόντων της χώρας μέσα στην Ευρώπη, είναι η μόνη λύση. Να αποκαταστήσουμε τους πληγωμένους μας θεσμούς και να ξεκινήσουμε πάλι την οικονομία μας, ώστε να ξαναβρεί ο κόσμος δουλειά και να παραχθεί πλούτος.

Όχι θυσία οι θυσίες μας!